

HANAN SCHRIJF VOOR HAAR VRIJHEID

WAT IS ER AAN DE HAND?

Wie: Hanan Badr el-Din (Egypte), mensenrechtenverdediger.

Wanneer: 6 mei 2017 opgepakt.

Wat is er aan de hand: Hanan zet zich in voor de nabestaanden van mensen die zijn verdwenen.

Aanklacht: Hanan wordt ervan beschuldigd lid te zijn van de verboden Moslimbroederschap.

Straf: nog onbekend.

Waarom schrijven we voor Hanan: Hanan is een gewetensgevangene. Omdat ze zich inzette voor de mensenrechten werd ze gevangengezet.



**HANAN
BADR EL-DIN
(EGYPTE)**

VAST VOOR VREEDZAME ACTIES

Op 6 mei 2017 bezocht Hanan Badr el-Din in een gevangenis net buiten de Egyptische hoofdstad Caïro een man die eerder was verdwenen, maar weer was opgedoken in de gevangenis. Ze hoopte van hem informatie te krijgen over het lot van haar man, die in 2013 verdween. Tijdens het bezoek werd ze gearresteerd.

'Er zijn geen gedwongen verdwijningen in Egypte en de veiligheidstroepen handelen binnen de wet.'

De Egyptische minister van Binnenlandse Zaken in maart 2016

Gedwongen verdwijningen

In de zomer van 2013 werd in Caïro massaal geprotesteerd tegen de staatsgreep van het leger waarbij president Morsi werd afgezet en generaal El-Sisi de macht van hem overnam. Op 27 juli zag Hanan Badr el-Din op televisie beelden van de demonstraties. Zij herkende haar man Khaled, die gewond in het ziekenhuis lag. Toen zij hem daar wilde bezoeken was hij verdwenen. Hanan richtte daarop samen met anderen de Vereniging van Families van Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen op.

De vereniging roept de regering van El-Sisi op bekend te maken waar de familieleden zijn gebleven. Ze geven persconferenties, vragen aandacht in de media en organiseren bijeenkomsten. Door alle aandacht melden zich steeds meer mensen van wie familieleden zijn 'verdwenen'.

In Egypte zijn sinds het aantreden van El-Sisi honderden politieke activisten 'verdwenen', vaak na eerst te zijn gemarteld. In de meeste gevallen zijn de veiligheidstroepen hiervoor verantwoordelijk.

KOM IN ACTIE, SCHRIJF EEN BRIEF



AMNESTY SCHRIJFMARATHON

Op 10 december, Internationale Dag van de Rechten van de Mens, vraagt Amnesty International wereldwijd aandacht voor mensen die jouw hulp nodig hebben. We doen dat met wat keer op keer zijn kracht bewijst: het schrijven van brieven.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



ONZE OPROEP

We roepen de president van Egypte op om Hanan Badr el-Din onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en alle aanklachten tegen haar in te trekken.

STUUR JE BRIEF NAAR

President Abdelfatah el-Sisi

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Cairo

Egypte

Your Excellency,

Hanan Badr el-Din is a prisoner of conscience who is solely detained for her human rights work. I therefore urge you not to renew the detention order and to release Hanan Badr el-Din immediately and unconditionally, dropping all charges against her. I also urge you to inform Hanan Badr el-Din without delay of the fate and whereabouts of her husband Khaled Ezz el-Din. Finally, I call on you to stop the use of enforced disappearance in Egypt, establish independent investigations into the practice, and ensure that perpetrators are held accountable.

Yours sincerely,

(Jouw naam + land)

GROETENKAART

Jouw steun is voor Hanan Badr el-Din erg belangrijk. Aanmoedigingen van waar ook ter wereld zullen haar enorm goeddoen. Stuur geen religieuze kaart.

Voorbeeldgroet

Dear Hanan,
I admire your courage. You are not alone, many people around the world support you.

(Jouw naam + land)

(Beste Hanan, Ik bewonder je moed. Je bent niet alleen, veel mensen overal ter wereld steunen je.)



Stuur je kaart naar:

Mr. Halim Henesh

The Egyptian Commission for Rights and Freedoms

12 Floor

32 Abdelazim Rachid Street

Cairo 1511

Egypte

Zie [schrijfmarathon.nl](https://www.schrijfmarathon.nl)
voor alle schrijfacties.

AMNESTY
INTERNATIONAL

