

SAKRIS SCHRIJF VOOR GERECHTIGHEID

WAT IS ER AAN DE HAND?

Wie: Sakris Kupila (Finland),

verdediger van de rechten van transgenders.

Wat is er aan de hand: Sakris werd als meisje geboren, maar voelde zich niet thuis in zijn lichaam.

Nu wil Sakris als man erkend worden, maar daarvoor moet hij zich laten steriliseren. Dat wil hij niet.

Waarom schrijven we voor Sakris: Sakris mag niet tot sterilisatie worden gedwongen. Bovendien wordt hij lastiggevalen, geïntimideerd en bedreigd met geweld omdat hij opkomt voor de rechten van transgenders.



**SAKRIS
KUPILA**
(FINLAND)

VERNEDERD OM WIE HIJ IS

Sakris Kupila, nu 21 jaar, was een tiener toen hij beseftte dat de sekse die hem bij zijn geboorte was toegewezen niet klopte. Hij is een transgender. Enkele jaren later realiseerde hij zich dat hij alleen op een natuurlijke en prettige manier kon leven als hij een geslachtsverandering zou ondergaan. In Finland kan dat pas vanaf je achttiende.

'Het voelde alsof ik mijn waardigheid, identiteit en toekomst in de handen van dokters, verplegers en beampten legde die me grondig zouden onderzoeken en zouden oordelen of mijn eigen gevoel over wat ik ben terecht of onterecht was.'

Sakris Kupila

Op zijn negentiende begon Sakris aan het proces tot geslachtsverandering. Daarvoor is eerst een psychiatrische diagnose van transseksualiteit nodig. Veel transgenders ervaren dit als vernederend, alsof ze zelf niet kunnen beslissen hoe zij zich voelen. Sakris heeft inmiddels de diagnose gekregen.

Verplichte sterilisatie, ook bij onvruchtbaarheid

Een tweede vereiste voor geslachtsverandering is sterilisatie. Sakris weigert dit. Hij ondergaat een hormoonbehandeling die tot onvruchtbaarheid zal leiden, maar moet zich desondanks laten steriliseren. Sakris vindt dat zo'n operatie inbreuk maakt op zijn lichamelijke integriteit.

KOM IN ACTIE, SCHRIJF EEN BRIEF



AMNESTY SCHRIJFMARATHON

Op 10 december, Internationale Dag van de Rechten van de Mens, vraagt Amnesty International wereldwijd aandacht voor mensen die jouw hulp nodig hebben. We doen dat met wat keer op keer zijn kracht bewijst: het schrijven van brieven.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



ONZE OPROEP

We roepen de minister van Sociale Zaken van Finland op de wet aan te passen zodat transgenders geen diagnose meer hoeven te krijgen en zich niet hoeven te laten steriliseren. En om een snelle procedure voor erkenning van iemands sekse.

STUUR JE BRIEF NAAR

Minister of Social Affairs
and Social Services

Annika Saarikko

Meritullinkatu 8

P.O Box 33

00023 Valtioneuvosto

Finland

Dear Minister Annika Saarikko,

The current procedure in your country to obtain legal gender recognition is humiliating and violates the rights of transgender persons. I therefore urge you to revise the Trans act and abolish a mental diagnosis and sterilization as requirements for a person's legal recognition of their gender identity. I also call on you to develop a gender recognition procedure that is quick, transparent, based on self-determination and available irrespective of age, medical status or financial status. Finally, I ask you to support transgender rights and those who defend these rights, like Sakris Kupila, who has been harassed, intimidated, and faced threats of violent beating.

Yours sincerely,

(Jouw naam + land)

GROETENKAART

Jouw steun is voor Sakris erg belangrijk. Aanmoedigingen van waar ook ter wereld zullen hem enorm goeddoen. Sakris voelt zich meer verbonden met de wit, roze, lichtblauwe transgender-vlag dan met de regenboogvlag, die symbool staat voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBT).



Voorbeeldgroet

Dear Sakris,
I admire your courage. You are not alone, many people around the world support you.

(Jouw naam + land)

*(Beste Sakris, ik bewonder je moed.
Je bent niet alleen, veel mensen overal
ter wereld steunen je.)*



Stuur je kaart naar:
**Amnesty International
Finnish Section
Hietaniemenkatu 7 A
00100 Helsinki
Finland**

Zie [schrijfmarathon.nl](https://www.schrijfmarathon.nl)
voor alle schrijfacties.

AMNESTY
INTERNATIONAL